

Jaargang 6 nummer 25
juli 2018

DE

MANTEL



Foto: Theo Schaars



Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Paus Franciscus
Van het parochiebestuur
- 5** Uit de parochie
- 7** Van de geloofsgemeenschappen
- 10** Liturgische kalender
- 13** Dagelijkse en bijzondere vieringen
- 16** Contactgroepen Rondom de Torens
Parochiestatistiek
- 17** Martinuspen
- 18** De parochie uit
- 19** Kinderpagina
- 20** Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

De Mantel verschijnt iets later dan gepland, u heeft deze uitgave dus net iets later in handen dan we een paar maanden geleden dachten. Het is nu echt al vakantie, als u dit leest. Daarom vindt u verderop ook een artikel van de Paus, die iedereen oproept met een dankbaar hart de vakantie in te gaan.

De vakantie brengt voor veel mensen een periode van uit de sleur van alledag zijn, van even pas op de plaats maken en met andere dingen bezig zijn dan werk, school en allerlei verplichtingen. Je kunt even echt 'adem halen', een boek lezen, met je gezin of vrienden erop uitgaan, de natuur in. Wat denkt u van 'digitaal minimaliseren'? Ik las erover en u vindt een stukje verderop in de Mantel.

Maar wat gaan we dan wel doen, met die extra tijd, omdat we niet meer de hele dag online hoeven te zijn? Velen van u zullen, net als ik, een of meer kerken bezoeken. Om ze te bekijken of om er naar een viering te gaan. Daarom een verzoek: zou u misschien een foto van een bijzondere kerk die heeft bezocht willen insturen voor de volgende Mantel?

Misschien met een korte tekst erbij? Dan kunnen we na de vakantie onze volgende uitgave interessanter maken met deze foto's, misschien wel uit de hele wereld. Hieronder een kerk die ik altijd bezoek wanneer ik aan de Belgische kust ben, de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde, een bron van rust temidden van het drukke strandleven.

Ik wens u graag, namens de redactie, van harte een fijne vakantie toe!



Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 30 augustus a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Vakantietijd?

Zo rond de Vierdaagse start in het zuiden van het land de vakantieperiode. Ook in de parochie staan de meeste activiteiten op een laag pitje, al worden er achter de schermen toch al weer voorbereidingen getroffen voor het nieuwe werkjaar.

Eigenlijk kent onze kerk geen vakantietijd. Het kerkelijk jaar gaat gewoon verder, zoals de dagen en weken van het jaar. We blijven vieren en samenkomen rond de Eucharistie en Gods Woord. In de augustusmaand lezen we - ondanks dat het in de liturgie het Marcus-jaar is - uit het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het is precies het midden van het evangelie waar Johannes de kern van de goede boodschap verwoordt: "Ik ben het Brood des Levens". Misschien wel heel toepasselijk in deze vakantieperiode: tenslotte gaan velen in deze rustige tijd op zoek naar herbronning: even afstand nemen om na de vakantie weer enthousiast aan de slag te gaan, even uit de dagelijkse dingen om je opnieuw te laten raken door het kleine en onbekende...

Misschien mag in deze periode het evangelie ons blijven raken. Of het nu in onze eigen kerken of kerkgeledenheden is, of ergens anders in binnen- of buitenland. God



Pastoor Theo Lamers

wil ons tenslotte kracht tot leven geven. Voedsel op onze levensweg. In de eucharistie is Jezus ons nabij in de gedaante van brood en wijn.

Laten we genieten van deze vakantieperiode en ons laten raken en inspireren: nieuwe kracht op doen voor een nieuwe werkjaar.

Dat de warmte van Gods liefde ons mag verwarmen! Ik wens u een goede vakantieperiode.

Theo Lamers,
pastoor-deken

VAKANTIE

*Soms schamen wij ons voor de lege uren,
dat wij zo maar zitten te dromen...
Het is als 't ontdekken
van een lege beurs,
die door and'ren moet worden gevuld.*

*Zoveel tijd verloren, die had kunnen dienen...
voor een zieke, arme, een eenzaam wezen...
kennis verrijken, leren, studeren,
interessante boeken zoeken en lezen !*

*En weten, dat je tijd vervloeit
als stromen in de eeuwige zee...
verzaken aan je mensendoel ?
Je laat je afdrijven,
je roeit niet meer mee...*

*Maar in onze dromen zien wij vergezichten,
ook mensengezichten die ons dierbaar zijn,
herinneringen die komen en gaan ;
ideeën die oplichten en weer doven...
schuldgevoelens, teleurstellingen, vreugden en
leed...
alles komt als op golven boven...*

*Maar dan voel je plots: Uit de stilte wordt je als
nieuw geboren,
daaruit zal actie, reactie ontstaan ;
nieuwe plannen, nieuwe werken, nieuwe moed,
nieuw proberen, weten dat je op mag staan !*

*Lege uren, ons gegeven,
om te vullen met dromen van goud...
een lege beurs, die je zelf mag vullen
zo vol, dat je er van overhoudt !*

(bron: A.L.B.)



Paus vraagt dankbaar hart bij de start van de vakantie

Paus Franciscus hield op 27 juni zijn laatste catechese voor de start van een rustige periode tijdens de zomervakantie, al blijft hij in zijn gastenhuis.

Paus Franciscus heeft kort voor de start van de zomervakantie opgeroepen tot dankbaarheid.

De naar schatting 12.000 gelovigen, die zich vanmorgen voor de algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein hadden verzameld, werden vandaag in twee groepen ontvangen. *Vele dingen mislukken omdat wij bij onszelf beginnen en niet vanuit een houding van dankbaarheid. Christelijk leven is ook een dankbaar antwoord op een genereuze vader,* vertelde hij in zijn catechese over



de Tien Geboden, tijdens de laatste publieke audiëntie voor de zomervakantie. Hij zal pas op 1 augustus zijn normale programma hervatten.

In de marge van zijn audiëntie van vandaag ontmoette de paus onder der meer de woordvoerders van de bisschoppenconferenties van de CCEE (Raad van Europese Bisschoppenconferenties) en meer dan honderd atleten van de *Parolympics*. Bij zijn aankomst op het Sint-Pietersplein nam hij ook enkele kinderen in traditionele klederdracht mee in zijn wagen.

Franciscus vertelde dat de Tien Geboden gebaseerd zijn op de vrijgevigheid van God, die eerst zijn volk redt en vervolgens om vertrouwen vraagt.

Wie nog geen echte ervaring van de bevrijding van God heeft gehad, zou om zijn hulp moeten vragen: *We kunnen onszelf niet redden, maar we kunnen wel om hulp vragen. God heeft de mensen echter niet geroepen tot een leven van onderdrukking, maar tot een leven van dankbaarheid en vreugdevolle gehoorzaamheid.*

Bron: VIS/SIR/Domradio/kerknet

Van het parochiebestuur

Bij het schrijven van dit artikel staan we aan de vooravond van de zomervakantie, een mooie gelegenheid voor het bestuur om terug te blikken op de eerste helft van dit jaar.

We deelden veel lief en leed; dit jaar zagen we een grotere groep kinderen de Eerste Heilige Communie doen, ook was de groep Vormelingen groter dan voorgaande jaren. Of dit een voorzichtig resultaat is van één van de pastorale speerpunten zal komende jaren moeten blijken. Ondanks deze vrolijkheid hadden we ook met verdriet te maken, we namen in het eerste half jaar van 31 parochianen afscheid.

Binnen onze geloofsgemeenschappen was er ook sprake van 'symbolisch' lief en leed... de geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua nam afscheid van hun kerk, de geloofsgemeenschap H. Jozef kreeg eindelijk weer toegang in de oude vertrouwde kerk die verbouwd was tot MFA. Ondanks deze verbouwing zijn er toch nog herkenbare elementen uit de oude kerk zichtbaar die een blijvende herinnering geven.

Inmiddels zijn in beide geloofsgemeenschappen de eucharistievieringen voortgezet in de nieuwe toekomstige ruimte, voor Vianen in het bekende Gemeenschapshuis 't Akkertje, in Cuijk-Noord de nieuwe ruimte MFA. In beide situaties blijft het wennen, maar we voorzien met vertrouwen dat deze geloofsgemeenschappen zelf een mooie toekomst gaan creëren.

Voor het komend pastorale jaar (juni 2018-juni 2019) hebben we een aantal speerpunten gedefiniëerd, er zal extra aandacht gegeven worden aan de doelgroep voor de toekomst; kinderen, jongeren en gezinnen. Hierbij zal ook meer contact en samenwerking gezocht gaan worden met de scholen binnen onze parochie.

We starten met een cursus catechese om zo parochianen de mogelijkheid te bieden zich verder te verdiepen in ons geloof. Tenslotte is er een wens uitgesproken om parochianen vanuit de diverse geloofsgemeenschappen meer met elkaar in contact te laten komen, uiteindelijk met het doel om echt één parochie te worden.

De sollicitatieprocedure voor de pastoraal werker loopt nog steeds, tot op heden hebben we nog geen geschikte kandidaat gevonden.

Op financieel gebied kijken we naar de kerkbalans, een graadmeter om te zien hoe de betrokkenheid ten aanzien van de geloofsgemeenschappen is. Immers de kerkbalans wordt uitsluitend voor de geloofsgemeenschap gebruikt! We moeten helaas concluderen dat de cijfers tot mei 2018 een daling laat zien van ruim 10% ten opzichte van mei 2017. We hopen en gaan ervan uit dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt om de geloofsgemeenschappen financieel te ondersteunen. Voor degene die al wel hun bijdrage overgemaakt hebben, zeggen we DANK voor uw ondersteuning...! Overigens, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, de kerkbalans kan volledig zonder drempel worden afge-

trokken bij uw aangifte Inkomstenbelasting... zie voor meer informatie de website www.martinuscuijk.nl

Mogelijk heeft u er al iets van vernomen, we zijn een samenwerking aangegaan met de Streekschouwburg Cuijk. Om een breder programma te kunnen bieden, wil de Schouwburg gebruik maken van de bijzondere entourage en accoustiek van de St. Martinuskerk Cuijk. Een mooi initiatief dat prima past binnen ons beleidsplan, om innovatief een groter publiek kennis te laten nemen van de kerkelijke omgeving. Daarnaast worden we er financieel ook beter van.

De wet AVG, u heeft er vast al van gehoord, ook de parochie ontkomt er niet aan. Binnen de Nederlands Bisschoppenconferentie wordt op landelijk niveau met de overheid onderhandeld over de wijze waarop de Kerk hieraan moet voldoen. Op parochieniveau zullen wij uw persoonsgegevens beschermen, zullen wij niet meer zonder toestemming foto's of namen publiceren. Met contactpersonen die binnen de parochie werkzaam zijn, hebben we een toestemmingsovereenkomst gesloten waarin accoord is gegeven voor het publiceren van naam en telefoonnummer.

Tenslotte, de Mariamaand was weer prachtig in Katwijk er waren weer vele mooie vieringen bij de grot en in de Martinuskerk. Maria Hemelvaart is aanstaande, waarbij we vele parochianen verwachten om samen bij de grot eucharistie te vieren en de prachtig onderhouden tuin te bezoeken, de gerestaureerde staties en de grot... allemaal een genot voor het oog en het hart. Helaas is er een groot contrast met de H. Martinuskerk in Katwijk, die hoognodig toe is aan een grondige restauratie.

We zijn daarom op zoek naar parochianen die bereid zijn om op welke wijze dan ook een bijdrage te leveren aan dit restauratieproject. De grootste uitdaging zal het verwerven van financiële middelen zijn. Wie heeft tijd, zin en heeft ervaring met het vinden en aanvragen van subsidies, wie is initiatiefrijk en wil meewerken in het ontwikkelen van acties? Meld u aan bij het secretariaat.

Zoals u ziet kijken we terug, met mooie en verdrietige herinneringen en vooruit, naar een jaar vol kansen. We gaan dat jaar graag samen met u tegemoet. Maar eerst wensen we eenieder een fijne vakantie toe.

Uit de parochie

De Gerarduskalender

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het

motto: 'elke dag een beetje spirit!'

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

Digitaal minimaliseren: vijf tips

We hebben het vandaag de dag allemaal druk-druk-druk en zijn 24/7 online, waardoor we meer prikkels krijgen dan we eigenlijk aankunnen. Dat maakt dat er een nieuwe trend is ontstaan: volledig offline op vakantie. Weg met al die meldingen en het continu bereikbaar zijn en even écht tot rust komen. Maar werkt dat wel zo?

Dat overmatig gebruik van social media niet veel goed doet weten we inmiddels wel. Psychische en fysieke klachten door de druk van het altijd bereikbaar moeten zijn komen steeds meer voor. Volgens Nicholas Carr, auteur van *Shallows: What the internet is doing to our brains*, zorgt het internet voor een slechtere concentratie, gaan mensen er oppervlakkiger van denken en remt het creativiteit af.

Aan de hand van deze effecten zou je kunnen stellen dat volledig offline gaan - ook wel digital detox ge-

Gerarduskalender 2019

uit Wittem

elke dag een beetje spirit!



op de voorkant:

elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

op de achterkant:

moppen
gedichten
bezinningsteksten
puzzels
informatie

€ 7,25

te koop bij:

Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS CUIJK

Ma. Di. Wo. en Vr. van 10.00 tot 13.30 uur

noemd - tijdens je vakantie geen kwaad kan. Aan de andere kant: is zo'n drastische verandering dan wél goed voor ons stressniveau? Gaan we ons dan geen zorgen maken over wat we allemaal missen aan 'belangrijke' berichten? Een alternatief is digitaal minimaliseren, minder vaak je computer of mobiele telefoon gebruiken. Maar hoe doe je dat dan, dat digitaal minimaliseren?

Met deze vijf tips van Craig Link, ben je al een aardig eind op weg:

1. Gooi alle apps die je de afgelopen maand niet hebt gebruikt weg. De kans is klein dat je deze apps de komende maand wel zult gebruiken. En anders kun je ze altijd weer opnieuw downloaden.
2. Bepaal welke apps je het meest gebruikt en zorg ervoor dat de vier meest gebruikte applicaties onderaan je homescreen komen te staan. Om dit te bepalen kun je bij je instellingen kijken welke app de meeste energie verbruikt.
3. Plaats alle overige apps samen in één map, zodat ze allemaal 'verstopt' zijn. Gebruik, wanneer je een van deze apps nodig hebt, de zoekfunctie om de app te vinden. Volgens Link zul je zien dat je deze apps een stuk minder vaak echt nodig hebt dan je denkt.
4. Stel je grenzen in op je telefoon: via een 'niet storen'-knop kun je vaste tijdstippen instellen waarop je niet gestoord wil worden. Je kunt hier ook instellen door wie je op zulke momenten nog wél gestoord mag worden. Zo hoef je niet bang te zijn om een belangrijk telefoontje van je moeder of partner te missen.
5. Stel je telefoon zo in dat je minder pushmeldingen ontvangt. Je kunt zelf bepalen wat je belangrijk vindt. Zo kun je bijvoorbeeld de meldingen van social media uitzetten, maar de meldingen van je mail aan laten staan.

Uit: Metronieuws.nl

Church-escape: ervaring deelnemer

Op 2 en 3 juni werd voor de tweede keer een church-escapeweekend georganiseerd in de Martinuskerk in Cuijk. Sommige groepen lukte het om te ontsnappen, sommige lukte het echter niet. Een interview met een deelnemer:

Hoe was jouw escape-ervaring?

Ik vond het ontzettend leuk en spannend om te doen. Van tevoren kregen we koffie en thee met Cuijkse klokjes waarbij we een quiz deden met allerlei verschillende vragen over de kerk, de omgeving en het geloof. De vragen konden we eerst niet helemaal koppelen, maar later hebben we er wel wat aan gehad! Voordat we werden opgesloten in de kerk, kregen we het verhaal te horen van de verdwenen koster waardoor we langzamerhand een beetje zenuwachtig werden voor wat ons binnen te wachten stond. Toen we eenmaal binnen waren begon het echte 'escapen'. Door de kerk heen lagen puzzels en delen van

puzzels verspreid. Sommige puzzels volgden elkaar op en hielden verband met elkaar. De puzzels gaven aanwijzingen voor een volgende puzzel, een cijfer uit het combinatieslot om uit de kerk te komen of de plek waar het cijfer geplaatst moest worden. Dit was een hele opgave en we hebben ons geregeld afgevraagd of we op tijd uit de kerk zouden ontsnappen. Gelukkig zijn wij ontsnapt, met maar liefst 14 minuten over op de klok, een record! Nadien maakten we een foto en kregen we nog koffie en thee met heerlijke vlaai!

Wat vond je het leukst?

Ik vond het leukste dat ik was aangewezen als teamleider en dus in de gaten moest houden hoe ver we waren, wat af en toe ook wel voor wat stress zorgde... Ook moest ik contact houden met degene die het spel in goede banen leidde. Wat een heel gedoe was, omdat we via een portofoon contact hielden met deze spelleider. Dit vroeg dus om etherdiscipline.

Wat vond je het moeilijkst?

Het moeilijkste was de verbinding zoeken tussen de verschillende puzzels. Ook waren sommige onderdelen van puzzels heel lastig verstopt, waardoor we best veel tijd kwijt waren aan zoeken. Een puzzel hebben we zelfs incompleet moeten oplossen!

Wat vond je het meest bijzonder?

Ik vond het erg bijzonder dat het kerkgebouw de escaperoom was. Normaal gesproken zie je een kerk als een oud statig gebouw waar mensen samenkomen. Zelf ben ik gelovig en kom ik ook in de kerk. Om nu met vrienden en onbekenden zo'n spel in de kerk te kunnen spelen en te zien hoe kerkelijke elementen aan puzzels worden verbonden, was een interessante ervaring. Het was erg interessant om te zien hoe mijn groepsgenoten de kerk op een andere manier leerden kennen en op deze manier weer een verhaal bij het gebouw kregen.

Raad je het anderen aan om de uitdaging van de church-escape aan te gaan?

Jazeker! Als je van puzzelen houdt en het leuk vindt om met een groep iets te doen met spanning, logica en teamwork is de church-escape perfect!



Tentoonstelling van Iconen



Van 25 juli t/m 26 augustus is er in de Sint Martinus in Cuijk een expositie van iconen, gemaakt door cursisten van Liesbeth Smulders en door haar zelf. Deze iconen zijn volgens de traditie geschilderd met eigeel en pigmenten en voor de aureolen is bladgoud gebruikt. Bij de expositie vindt u uitleg over dit bijzondere schilderproces.

De tentoonstelling in de Sint Martinus is te bezoeken op woensdag t/m zondag, van 13.00 tot 16.00 uur. Het iconenatelier van Liesbeth in het Klooster van Sint Agatha is in het zomerseizoen te bezoeken op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Van de geloofsgemeenschappen

Rondom de Martinustoren Cuijk

Met 7 juli, het feest van de Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch (ook de dag van eerste steenlegging van de parochiekerk) en het traditionele kerkpleinconcert van de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino in het vooruitzicht, weten we ook dat de vakantietijd zijn intrede neemt. De kerkelijke activiteiten - m.u.v. de vieringen - gaan op een laag pitje en de kerk wordt vooral overgenomen door de kerkwachten die in de vakantieperiode de honderden bezoekers van de kerk ontvangen. Zij zorgen ervoor dat de kerk volledig toegankelijk is van woensdag tot en met zondag van 13 tot 16 uur (zondag van 12 uur).



Ook zorgt deze groep voor de tentoonstellingen in deze periode. Op dit moment een foto-tentoonstelling en later in het seizoen een iconententoonstelling (zie ook elders in het parochieblad). Zeker de moeite waard - ook als je de kerk al kent - om eens binnen te lopen! Speciaal op vierdaagse vrijdag is de kerk ook in de ochtend geopend. Een behoorlijk aantal wandelaars loopt even binnen om een kaarsje op te steken, of even rustig te zitten. Meestal is er ook nog wel een kopje koffie of thee...

Een mooie periode ligt weer achter ons met het vormsel door onze bisschop, de Church-escape en de dankviering voor de communicanten en vormelingen. Ondertussen worden ook plekje gezocht voor de beelden en attributen die uit de vm. Jozef- en Antoniuskerk naar Cuijk komen. In mei sierde het Lourdesbeeld van de Jozefkerk het priesterkoor en in juni het H. Hartbeeld. De kandelaars van de Antoniuskerk hebben na een poetsbeurt hun plek gevonden op het Maria- en het H. Hartaltaar. Zij sieren het nu prachtig met hun licht en verschijning. Zo voelen we ons bijzonder met deze gemeenschappen verbonden.

Een deel van al deze kerkelijke attributen krijgen in deze vakantieperiode een plekje in één van de kerken of in de opslag, maar zullen waar mogelijk zeker ook in de kerk gebruikt worden.

We gaan de vakantieperiode in, maar waar mogelijk blijft de kerkdeur geopend!

Contactgroep Martinustoren

Cuijkse taizeviering

In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 14 september 2018 om 19.00 uur een Taizéviering gehouden. De viering is een initiatief van de H. Martinus parochie Cuijk. Er worden tijdens de Taizéviering door de aanwezigen (door piano begeleid) passende liederen uit Taizé gezongen, afgewisseld met gebed, korte bijbellezingen en een meditatief moment van stilte.

Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte.

De liederen van Taizé zijn kort en eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizéliederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is. Voor meer informatie: <http://www.taize.fr/nl>.

Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinuskerk. De totale viering duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten en een kijkje te nemen bij de speciale boekentafel. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze Taizé-viering bij te wonen!

Datum en tijd: vrijdag 14 september 2018, 19.00 uur.
Plaats: St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk

De laatste Taizéviering in 2018 is op 7 december. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Het thema van deze viering wordt later bekendgemaakt.

Voor meer informatie:
Gita Siebers, 06-27265138

Ziekenzondag 2018

Zondag 9 september a.s. vieren wij in onze Martinusparochie de jaarlijkse Ziekenzondag. Gezonde en zieke mensen uit onze parochie komen bijeen om samen Eucharistieviering te vieren. De viering begint om 11.00 uur en zal worden opgeluisterd door het jeugdkoor en het dames- en herenkoor. Voor deze dag wordt U allen uitgenodigd.



Mocht U of iemand in uw omgeving ziek zijn, waarover wij niet zijn geïnformeerd, en graag hieraan deel willen nemen, wilt U dit dan aan ons doorgeven.

Vervoer hoeft geen probleem te zijn; daar wordt zo nodig door ons voor gezorgd.

Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn.

Contactpersonen:

Ria Buenen	tel.313486
Hennie Minten	tel.317482
Bertie Kaal	tel.317086
Mechtild Schrijen	tel.321733
José Bardoel	tel.318337
Pastorie	tel.312555

Rondom de Jozefstoren

Certificaat voor Nelly Derks



De laatste dienst in het parochiezaaltje was op zondag 22 april 2018.

Tot het laatst toe heeft Nelly Derks gezorgd dat alles goed verzorgd werd en opgeruimd en is ze vele, vele jaren lang bijna ALLE werkdagen gastvrouw geweest van onze Jozefkerk!

Bovendien heeft ze, samen met de groep Interieurverzorging,

gezorgd dat de Jozefkerk er altijd goed uitzag!

Met de verhuizing naar de Mfa De Valuwe en omdat ze zelf ook verhuisd is (naar Cuijk-centrum) was dit ook voor

Nelly hét moment om te stoppen!

Natuurlijk wilde de Contactgroep van de Jozefkerk dit niet ongemerkt voorbij laten gaan voor Nelly!

Daarom is ze in kleine kring hartelijk bedankt voor haar inzet op velerlei gebied met, zoals dat zo mooi heet, een certificaat voor bewezen diensten, een cadeaubon en een Paaskaars!

Nelly, nogmaals van harte bedankt!

22 april 2018: Laatste dienst in parochiezaaltje van onze Jozefkerk

Zondag 22 april was de laatste dienst in het parochiezaaltje: een eucharistieviering mmv DieDrie.

Na de laatste dienst in de Jozefkerk op 25 juni 2017 heeft vanaf zondag 2 juli 2017 tot zondag 22 april 2018 het parochiezaaltje dienst gedaan als tijdelijke locatie voor onze vieringen van de Jozefkerk!

Het was er passend en sfeervol ingericht én de vieringen zijn steeds goed bezocht!

Tijdens de laatste viering is er nogmaals teruggekeken op een voor ons als Jozefkerk een historische maar zeker ook emotionele periode: 54 jaar Jozefkerk, vanaf 1964 tot 2018, eerst in de Jozefkerk, daarna in het parochiezaaltje. Een periode die, wat ons betreft, gekenmerkt wordt door verbondenheid, respect en waardering naar elkaar toe én bereidwilligheid elkaar te ondersteunen waar nodig!

En dit allemaal toch vooral dankzij het vele en goede werk van de pastores die deze parochie hebben opgebouwd en als herder hebben geleid: pastoor Smits, kapelaan Duif, pastor Toon van de Acker, pastor Kees Michielse, pastor Theo Lamers, pastor Wim Slangen en pastor Joe Op de Kamp.

Beste pastores: Namens de geloofsgemeenschap van de Jozefkerk heel hartelijk bedankt!

Ook de vrijwilligers die al die jaren, op wat voor wijze dan ook, hebben meegewerkt aan de diensten in de Jozefkerk en naderhand in het parochiezaaltje: ook heel hartelijk bedankt!

Verhuizen: Van Jozefkerk naar de Mfa De Valuwe

Na de laatste dienst in het parochiezaaltje (22 april 2018) zijn de spullen in het woonhuis en de bijgebouwen (o.a. parochiezaaltje, sacristie) opgeruimd en verhuisd.

Voor onze vieringen in de Mfa zijn onze spullen tbv de vieringen verhuisd naar 2 afsluitbare kasten in de Mfa. Spullen voor de kaarsjeskapel zijn voorlopig in opslag bij de Martinuskerk Cuijk, net als andere nog bruikbare spullen uit de kerk en de bijgebouwen.

Daarnaast zijn er ook spullen gegaan naar de kinderboerderij en de Pater Pio-stichting.

6 mei 2018: Eerste dienst van de Jozefkerk in de Mfa De Valuwe

De eerste dienst in de Mfa was een Eucharistieviering mmv DieDrie op zondag 6 mei 2018.

Namens de Contactgroep van de Jozefkerk is iedereen welkom geheten! Verder is er ook gezegd dat het allemaal



wel even wennen zal zijn voor iedereen! En: natuurlijk zullen er, zeker in het begin, nog wat problemen of tegenvallers zijn, maar toch zien we het allemaal met vertrouwen tegemoet! Het aantal belangstellenden voor deze eerste dienst heeft ons aangenaam verrast: ruim 100! Op zondag 20 mei (Pinksteren) heeft ons dameskoor olv dirigente Annie en organist Ad voor het éérs gezongen bij de viering in de Mfa De Valuwe! Ook hierbij waren wederom veel belangstellenden! En: over het algemeen zijn de mensen heel positief over deze nieuwe locatie en over de inrichting bij de vieringen. Dat geeft vertrouwen!!

Kaarsjeskapel Jozefkerk: een Maria én Jozefkapel!!

Zoals bekend is, wordt er ook een kaarsjeskapel gebouwd rond de klokkentoren van de Jozefkerk. Het siermetselwerk (zogenaamd polymetrisch metselwerk dwz stenen van verschillend formaat en op elkaar afgestemde kleuren) is klaar. Begin juli is het grootste gedeelte van de bouw van de kapel klaar.



Daarna zal door vrijwilligers van de Jozefkerk het plafond zelf gemaakt worden mét schrootjes uit de voormalige Jozefkerk! Fijn dat zodoende een aantal herinneringen aan de Jozefkerk terugkomen: altaar, leisteenvloer, plafond. Bij de inrichting van de kapel plaatsen we ook weer de beelden die in de Jozefkerk stonden: Maria én Jozef!! Daarmee is het een unieke kapel geworden: Maria- én Jozefkapel!! We kijken er naar uit! T.z.t. zal de kapel natuurlijk ook ingezegend worden!

Nieuws van de bezogegroep:

8 september Nationale Ziekendag in de Mfa

Op 8 September a.s. wordt in het nieuwe MFA gebouw de Nationale Ziekendag gehouden. Om 14.00u beginnen we met een Eucharistieviering, daarna gaan we er met zijn allen een gezellige middag van maken met veel verrassingen.

De bezogegroep nodigt u van harte uit.

Inleiding

Ja, maar zo kon het toch óók niet doorgaan...

De afgelopen jaren zag je een trouwe groep kerkgangers bij de vieringen. Trouw aan de kerk, misschien op een bepaalde manier verbonden met een koor. Als er na een viering koffie geschonken werd, dan kon je zien dat er sprake was van een groep die met elkaar door het leven reist. Dat gold zelfs voor de vaste bezoekers van buiten het dorp. Hoewel er altijd een positieve sfeer gehangen heeft, stellen we vast dat er vooral mensen zijn afgevalen door ziekte of ouderdom. Hoe lang houden we het hier in Vianen nog vol om te kerken? Hoeveel mensen vinden deze club hier nog de moeite waard?

In overeenstemming met het beleidsplan ging de kerk en de pastorie van Vianen in de verkoop. Het idee leefde eerst nog dat het best nog wel even kon gaan duren. Had je de vraagprijs gezien? Nou, dan. Toch voelde het alsof je naar een eind toe werkte. En dat eind kwam toch nog vrij onverwacht, toen de informatieavond belegd werd waarop het dorp kon kennismaken met de nieuwe eigenaar.

De plannen van de familie Verhagen oogstten vooral lof in de gemeenschap van Vianen. Wie had zoiets nou toch kunnen bedenken? En daarmee was er ook een einddatum bekend.

Terwijl we herinneringen ophaalden aan pastoor Muskens en 'Marie de Mus', aan pater Sjaak, het markante pastoresduo Jeroen en Peter, pastor van de Pol, Joe Opdekamp en verschillende assistenten van de laatste jaren, viel pastoor c.q. deken Theo Lamers de twijfelachtige eer te beurt om de Antoniuskerk van Vianen aan de eredienst te onttrekken.

De liturgiegroep ging aan de slag met de sluitingsviering, en nadrukkelijk ook met de doorstart in gemeenschapshuis 't Akkertje. Alle koren zegden loyaal hun medewerking toe aan beide vieringen, en hoewel er nog veel afgestemd moest worden en er nog veel open eindjes in de organisatie zaten, voelde je op de klompen aan dat het een mooie en waardevolle overgang zou gaan worden.

Pinksteren, de sluitingsviering

Een dubbel gevoel: toch nog twee vieringen, de aanvangstijd toch nog aangepast aan de stoet oldtimertractoren. De organisatie is nog best wel op de proef gesteld, en van alle betrokkenen is uiteindelijk maximale flexibiliteit gevraagd. En die bleek er gelukkig ook te zijn. Voor de viering kwamen er veel mooie dingen samen: de kerk was feestelijk aangekleed met bloemen en vlaggen. Alle koorleden vonden hun stoelen zorgvuldig klaargezet. Kijk toch eens hoe met extra zorg het toch gelukt was om kerkgangers met gebrekkige gezondheid in ons midden te kunnen hebben hier vandaag... Kijk,

Liturgische kalender

Datum	Za 4 en Zo 5 augustus. 18de Zondag door het Jaar	Za 11 en Zo 12 augustus. 19de Zondag door het Jaar	Za 18 en Zo 19 augustus. 20ste Zondag door het Jaar	Za 25 en Zo 26 augustus. 21ste Zondag door het Jaar	Za 1 en tember. Zondag door het Jaar
Kerk					
St. Martinus parochiekerk 	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Herenchoor	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Dameschoor	Zo 11.00 uur Eucharistie m.m.v. Herenchoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Dameschoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenchoor
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang
H. Lambertus Beers 		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Together		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Gemengd koor	
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 uur Woord- en communiedienst	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Woord- en communiedienst	Zo 11.00 uur Woord- en communiedienst m.m.v.
H. Martinus Katwijk 	Zo 10.30 uur Eucharistie m.m.v. parochie-choor		Zo 10.30 uur Woord- en Communiedienst m.m.v. parochie-choor		Zo 9.30 uur Woord- en communiedienst parochie-choor
H. Lambertus Linden 	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 9.30 uur Eucharistie	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00 uur Eucharistie met samenzang (in het Akkertje)		Za 18.00 uur Eucharistie met samenzang (in het Akkertje)		Za 18.00 uur Eucharistie met samenzang (in het Akkertje)

Zo 2 sep- 22ste door het	Za 8 en zo 9 sep- tember. 23ste Zondag door het Jaar	Za 15 en Zo 16 september. 24ste Zondag door het Jaar	Za 22 en Zo 23 september. 25ste Zondag door het Jaar	Za 29 en Zo 30 september. 26ste Zondag door het Jaar	Za 6 en Zo 7 oktober. 27ste Zondag door het Jaar
0 uur stie oor	Zo 11.00 uur Gezinsviering ziekenzondag m.m.v. Jeugd- koor en dames- en herenkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor	Zo 11.00 uur Eucharistie Dameskoor	Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Creation Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Eucharistie Herenkoor
uur Eu- e m.m.v. klanken	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie met samenzang	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. De Maasklanken
	Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Gemengd koor		Za 19.00 uur Eucharistie m.m.v. Together		
0 uur en niedienst DieDrie	Za 14.00 uur Eucharistie ivm Ziekentriduüm Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Eu- charistie m.m.v. Dameskoor	Zo 11.00 uur Eucharistie met samenzang	Zo 11.00 uur Woord- en communiedienst m.m.v. DieDrie	Zo 11.00 uur Woord- en communiedienst m.m.v. DieDrie
uur en tm.m.v. ekoer		Zo 9.30 uur Eu- charistie m.m.v. parochiekoor		Zo 9.30 uur Woord- en Com- muniedienst m.m.v. parochie- koor	Zo 9.30 uur Eucharistie m.m.v. Creation
0 uur en dienst	Zo 9.30 uur Eucharistie met gilde-eer (patroonsdag)	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst Lambertusondag met herdenking oorlogslachtoffers	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst
uur tie Juvia kkertje)		Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Vivace (In 't Akkertje)			Za 18.00 uur Eucharistie m.m.v. Juvia (in 't Akkertje)

Dagelijkse en bijzondere vieringen

Dagelijkse vieringen

woensdag 9.00 uur Martinuskerk, Cuijk Eucharistieviering
(Geen viering op 22 augustus, 29 augustus, 5 september)
Maandag tot en met Zaterdag 08.00 uur, Kruissherenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Bijzondere vieringen

Maandag 23 juli,	9.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eucharistieviering Feest H. Birgitta van Zweden
Woensdag 25 juli,	9.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eucharistieviering Feest H. Jacobus de Meerdere
Maandag 6 augustus,	9.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eucharistieviering Feest Gedaanteverandering van de Heer
Woensdag 15 augustus,	19.00 uur,	Processiepark Katwijk,	Eucharistieviering Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
Vrijdag 7 september,	18.00 uur,	het Akkertje Vianen,	Eucharistieviering m.m.v. Vivace b.g.v. Ziekenzondag
Donderdag 9 augustus,	9.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eucharistieviering H. Edith Stein
Donderdag 18 oktober,	9.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eucharistieviering H. Lucas, apostel



de nieuwe eigenaren zijn er ook. Och, wat een originele layout van het boekje!

Er hing een soort spanning in de ruimte als wachtten we voor een bruiloft: hier staat iets groots te gebeuren. Het gebouw dat een centrale rol speelde in de dorpsgemeenschap zal van gedaante veranderen. Dit huis van God wordt gereduceerd tot een stapel stenen. Een fraaie stapel, dat moet wel gezegd. De parochianen moeten hun geloofsgebouw nu loslaten. Veel te vroeg, of toch al aan de late kant, misschien? Je mijmert er wat op los, op zo'n moment.

Omdat er zoveel schouders onder waren gezet, voelde het alsof we vooruit gaan met z'n allen. Maar dat is toch raar?! Zoveel herinneringen aan alle vieringen hier, dat laat je toch niet zo gemakkelijk los?!

Deze viering kende opvallend veel mooie woorden, herkenbare beelden. Kinderen, kaarsen, misdienaars. De koren zongen soms afzonderlijk en soms allemaal samen het hoogste lied. De zon liet het glas-in-lood nog een keer van de mooiste kant zien. De pastoor liet ons voor de laatste keer eucharistisch brood ontvangen, en de onttrekking aan de eredienst voelde als een glijbaan: zo roetsjten we met een vaart de kerk uit - met enkele Antoniusattributen in de voorhoede.

Epiloog

Muzikaal werden de kerkgangers buiten opgevangen door muziekvereniging Vicinia, die voor de stoet uit liep naar het nieuwe onderkomen in gemeenschapshuis 't Akkertje'. Jaa, hier kun je ook heel goed het feest van Pinksteren vieren: hoor de vurige tongen toch eens voordat ze hier aan Ronald z'n soep gaan beginnen! Hemel en aarde kunnen hier dus ook wel degelijk samenkomen. Daar wil ik in geloven.

Maar bliksems: een gevoel van ontlading maakt zich van mij meester, en als een zoutzak zit ik een uur later thuis achter een bakkie troost. Heeft Tiny Wientjes helemaal alleen de deur op slot staan te doen? Wie zorgt er voor de herbestemming van alle spullen die niet mee verkocht zijn? Hoeveel tijd hebben ze daar eigenlijk voor?

Eerst maar eens die grote kaars aansteken. Ja, en doe nog maar een bakske, dan kunnen we weer opladen voor de openingsviering over enkele weken in 't Akkertje', op de patroondag van de Heilige Antonius van Padua.

Rondom de Lambertustoren Beers

**Het word stil in en om de Beerse kerk,
zowel in - als om de kerk.**

Zo is door de ontwikkeling van de kerkdiensten, het Vormsel evenals de 1ste Communie verhuisd naar de Parochie kerk, mooie devotievolle erediensten. De laatste Carnavalsviering hebben we ook al gehad, want ook de Bokkenrijders gaan volgend jaar mee doen in de gezamenlijke parochieviering. Zondag 24 juni vieren we nog de jaarlijkse Gildedag om 11.00 uur, je bent allen van harte welkom. Heel bijzonder is dat wij op vrijdag 29 juni en op zaterdag 1 september nog een huwelijksmis mogen vieren. Laat dit gebeuren een lichtpuntje zijn voor onze gemeenschap. Zo ook nog 2 dopen nl. op zaterdag 16 juni en op zondag 3juni.

Ook is het weer stil geworden rondom de toren. Wat

hebben de kerkkauen het weer druk gehad met het aansjouwen van nestmateriaal. Al dat gesjouw met die takjes voor het bouwen van hun nesten in de toren, maar de galmgaten zijn afgesloten met roestvrij gaas. Ze kunnen de toren dus niet in en hun bouw materiaal valt naar beneden. De kauw haalt een takje op en vliegt daarmee naar de toren en zet zich met zijn klauwen vast aan de gaas en probeert het takje door het gaas heen te duwen. Dit lukt meestal maar half, de kauw laat het takje los en dit valt dan naar binnen of naar buiten, maar 'n begin van een nest bouwen lukt niet.

Boven bij de toren is er een kabaal van ja welste, ze vechten allemaal om het beste plekje, storen elkaar, schreeuwen en vechten met elkaar, zodat het takje ook uit hun bek valt en weer is dan 'n poging mislukt. Dit tafereel duurt ongeveer 14 dagen en dan keert de rust weer terug. Waar de kauen blijven is mij 'n raadsel, ze hebben hun rust wel verdiend maar zonder resultaat. Tot de volgende keer.

Rondom de Toren H. Agatha



Foto: Gerard Smits

Zangvereniging De Maasklanken bestond in mei 65 jaar en hieraan werd bescheiden aandacht aan besteed. In een zonovergoten prachtige locatie werd koffie met iets lekkers geserveerd en aangeboden door La Tertulia.

Rondom de Martinustoren Katwijk



Na zo'n mooie meimaand, waarin de zon een groot aandeel heeft gehad, zou je haast vergeten dat de zomer nog moet komen. Hopelijk heeft de zon niet bijgehouden hoeveel hij al geschieden heeft anders zijn de zonuren al voor een groot deel gesoupeerd, terwijl we deze nog graag ook in de vakanties hebben.

De meimaand was weer als vanouds druk bezocht, mede door de mooie vieringen en bedevaarten. Alleen op 13 mei, dodenherdenking 10 mei 1940, kwam de regen heel ongelegen. Maar desondanks was dit ook een aangrijpende zondag.

Met medewerking van harmonie Gaudete in Domino en de kinderen van de Zevensprong, die al enkele jaren het monument geadopteerd hebben als aandachtspunt voor de wereldvrede. Dank aan alle koren, aan de medewerkers die het mogelijk maken zo'n meimaand in Katwijk te realiseren.

15 augustus Maria ten Hemelopneming hopen we weer buiten bij de grot te kunnen vieren. Maar eerst gaan we op vakantie. En of je nu thuis blijft, dichtbij of ver weg gaat het is voor bijna een ieder bij terugkomst "wel thuis, thuis wel."



Maria

Over de gehele wereld roepen mensen u aan.

In alle talen wordt u vereerd en bezongen.

*Men heeft u in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men u Ivoren Toren noemt of Gulden Huis,
vóór alles bent u de Moeder.*

*Moeder Maria,
geef mij de kracht u te zien als mijn moeder.*

Kom onder mijn dak, in mijn huis.

*Laat mij bij alles wat we doen eerst even
met u overleggen.*

*Doe mij dan denken aan wat u geleden hebt
onder het kruis van Golgotha,
waar uw Zoon te sterven hing.*

Toon Hermans



Een Koninklijk Lintje voor 'onze Ton'

De Overval

Niets vermoedend en gezellig pratend liep Ton Keijzers op de morgen van donderdag 26 april 2018 met zijn burgemeester Marleen Sijbers de trap op naar de bovenverdieping van het gemeentehuis in Sint Anthonis. Bijna verontwaardigd vertelde Ton haar het verhaal van wat hij die morgen op de TV had gezien. Een burgemeester in het westen van het land spelde aan de voordeur bij een gedecoreerde inwoner het 'lintje' op en vertrok weer. 'Nou, Ton, dat doen wij hier anders', waren de woorden van burgemeester Sijbers van Sint Anthonis. Vóór Ton begreep wat er werkelijk allemaal ging gebeuren, stond hij te midden van z'n familie, z'n vriendinnen en vrienden en z'n collega's in de bovenruimte van het gemeentehuis. Via 'sluipdoor / kruipdoor' gangetjes en trapjes was iedereen onopgemerkt op de plaats gekomen waar Ton 'z'n lintje' opgespeld zou krijgen.

De Uitreiking

Nog verbaasd van wat op hem afkwam, aanhoorde Ton de treffende toespraak van zijn burgemeester. Mevrouw Sijbers lichtte in heldere bewoordingen toe dat Ton zich ruimschoots jarenlang en vrijwillig inzet voor veel verenigingen en organisaties in Linden en het Land van Cuijk. In het oog springt natuurlijk zijn enorme inzet voor eerst de parochie heilige Lambertus Linden en nu voor de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden. Parochiebestuurslid, voorzitter Contactgroep, redactielid 'Rond de Lindense Toren', organist en trouw schatbewaarder van het immateriële erfgoed van zijn kerk in Linden bewijzen niet alleen zijn liefde voor de geloofsgemeenschap, maar ook zijn enorme inzet.

Diezelfde inzet brengt Ton ook op voor de Stichting Jemelage 'Linden groet Linden', waarvan hij vicevoorzitter is en een aantal jaren internationaal voorzitter. Voor de Service Vereniging Ronde Tafel 126 Land van Cuijk was Ton voorzitter en secretaris, en Erelid. Ook nu is hij nog actief voor de oud-leden van de Ronde Tafel. Dat alles heeft ertoe geleid dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Ton Keijzers te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau. De daarbij behoren-

de versierselen werden Ton opgespeld door Burgemeester mevrouw Marleen Sijbers.

De Reacties van Ton

Na de feestelijke uitreiking bracht Ton slechts met moeite onder woorden hoe hij zich op dat moment voelde. Eén van z'n eerste reacties was: 'daar ben toch nog veel te jong voor', maar toen één van de gasten opmerkte dat deze onderscheiding gezien moet worden als een aanmoedigingsprijs, begreep Ton wat er ook in de komende jaren van hem verwacht gaat worden. Heel ad rem deelde hij de aanwezige collega's meteen mee dat hij voor de rest van de dag 'vrijaf' nam. Uiteraard was daar alle begrip voor.

Later op de dag - toen het allemaal een beetje binnen gekomen was - realiseerde Ton zich dat het wel heel bijzonder was dat hij in april 2018 voor deze Koninklijke Onderscheiding in aanmerking kwam, precies 30 jaar nadat zijn vader Sjang Keijzers een Koninklijke onderscheiding opgespeld had gekregen door burgemeester Jan van den Braak van de toenmalige gemeente Beers.

De Receptie in de Burcht

Na een heerlijke lunch in kleine kring stond Ton een grootse receptie te wachten in De Burcht in Linden. Tientallen mensen kwamen hem feliciteren. De Lindense muziekkapel 'Gans dur Nève' bracht een serenade en Ton werd uitbundig toegezongen met een toepasselijk lied, waarvan de tekst in deze Rond de Lindense Toren is opgenomen. De sfeer op de receptie was bijna uitbundig en de lange rij gasten die Ton kwam feliciteren, onderstreepte de hoge 'gunfactor' van deze Koninklijke Onderscheiding van 'onze Ton'.

Beladen met bloemen en cadeaus verliet Ton later op de avond de Burcht na een dag die onverwacht werd tot een dag die hij zich nog lang zal heugen!

Gildeviering

Zaterdag 9 juni: Koningschieten in Linden onderbroken door Gildemis

De vogel was dit jaar een taai exemplaar. De leden van het Antonius en Maria Gilde van Linden hadden de vogel nog niet naar beneden gehaald toen de kerkklokken de Gildemis van 19.00 uur aankondigden. Besloten werd het koningschieten te onderbreken en na de mis verder te gaan.

Tegen zeven uur betraden de gildebreders nog met de oude koning de goed gevulde kerk. De gildepriester René Aerden gaf ruim baan aan de traditie. Het was een heel stemmige viering rond de inhoud van Sacramentsdag, zo is dat al heel lang vastgelegd. De organist -afwezig vanwege vakantie- werd niet eens zo erg gemist. René Aerden was een perfecte voorzanger en er werd gelukkig meegezongen; de vaste Latijnse gezangen waren nog niet bij iedereen uit de herinnering verdwenen maar het Tantum Ergo -het traditionele Sacramentsdaglied- ondervond minder ondersteuning.

Maar er gebeurde meer:



Zes nieuwe gildebroeders geïnstalleerd

Zes nieuwe gildebroeders - waaronder vier jongeren-
traden tijdens de viering naar voren om de Gilde-
eed van trouw af te leggen:

Ik,,beloof
Trouw aan God, Koning en Vaderland
en beloof dat ik mij stipt zal houden
aan de statuten en geboden
van het Sint Antonius en Mariagilde,
een Gildebroeder waardig.

De installatie van de nieuwe leden bewijst dat het Gilde
leeft.

Paaskaars 2017 geschonken aan het Gilde

Het was een aangename verrassing dat Adwiek Janssen
namens het gilde de oude paaskaars van de geloofs-

gemeenschap Linden mocht ontvangen. In de korte
toespraak refereerde Jan van den Broek aan de eeuwen-
lange traditie. De kern ervan is iets betekenen voor de
gemeenschap Linden. Het gilde heeft ook die traditie
de laatste jaren opnieuw invulling gegeven. De con-
tactgroep is blij met de ondersteuning die het Gilde bij
diverse gelegenheden biedt. De overhandiging van de
Paaskaars is een symbool van de blijvende verbonden-
heid tussen Gilde en de gemeenschap Linden.

Dat de inhoudelijke betekenis van de Gildemis -sacra-
mentsdag ook in de kerkelijke context een erg traditi-
oneel thema is, zal vele gildebroeders en hun aanhang
waarschijnlijk zijn ontgaan. Het merendeel is immers
geen regelmatig kerkganger. Traditie is mooi maar om
die te laten voortbestaan is het van belang dat de bete-
kenis niet verloren gaat.

Het gilde heeft de uitdaging aangenomen om de traditie
invulling te geven.



Contactgroepen Rondom de Torens

Voor de leden van contractgroepen rondom de Torens, moet de parochie toestemming ontvangen om hun gegevens te mogen publiceren in het parochieblad. De onderstaande gegevens zijn van decontactgroepleden waarvan we dat op dit moment hebben ontvangen. Waarschijnlijk zal in het volgende parochieblad de contactpersonenlijst weer aangevuld zijn.

Rondom de Agatha toren - St. Agatha

Rondom de Lambertustoren - Beers
Harry van Haren 0485 - 314333

Rondom de Jozeftoren - Cuijk

Rondom de Martinustoren - Cuijk
Maarten Hermens 06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 0485 - 318029

Rondom de Martinustoren - Katwijk

Rondom de Lambertustoren - Linden
Jan van den Broek 0485 - 322819

Rondom de Antoniustoren - Vianen
Thea Scheers 0485 - 320137
Tonny Coenen 0485 - 314227

Parochiestatistiek

Met de nieuwe verordening zijn wij genoodzaakt om levende personen toestemming te vragen om hun namen te publiceren in de parochie-media. Doordat wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte van de namen bij de parochiestatistiek opnemen.

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

26 april	Irma van der Ven-Edelmann	
	98 jaar	St. Martinus Cuijk
8 mei	Annie Groot-Albers	
	96 jaar	H. Agatha
16 mei	Diny Schampers-Woolderink	
	81 jaar	St. Martinus Cuijk
26 mei	Thea Verhoeven-van Duijnhoven	
	86 jaar	H. Martinus Katwijk
26 mei	Tien van Sambeek	
	96 jaar	H. Lambertus Beers
2 juni	Mien Linssen-Peters	
	93 jaar	H. Lambertus Beers
7 juni	Jos Jacobs	
	70 jaar	St. Martinus Cuijk



Doop

In de afgelopen periode zijn er in onze parochie 7 kinderen gedoopt. Vijf in de Martinuskerk in Cuijk en twee in de Lambertuskerk in Beers. Vragen we goede God om nabijheid en geestkracht

Felina Theunissen	21 april	St. Martinus Cuijk
Vincent Theunissen	3 juni	H. Lambertus Beers



Huwelijk

In de afgelopen periode hebben 4 bruidsparen elkaar hun jawoord gegeven. Twee in de Martinus-kerk in Cuijk, één in St. Agatha en één in Beers

Rob Lange en Dorethy Broekmans		
	9 mei	St. Martinus Cuijk
Robby de la Rambelje en Frederika Titerloblobey		
	6 juni	St. Martinus Cuijk
Matthijs van Haperen en Carlijn de Bruin		
	29 juni	H. Lambertus Beers



Martinuspen

1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
2. Wat was je beroep? Had je het naar je zin? Wat vind je bijzonder of mooi aan? Wat doe je voor de parochie?
3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?
4. Wie / wat is je grootste inspiratiebron? Waarom?
5. Welk boek raad je iedereen aan? Waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?
6. Welk lied vind je het mooist? Waarom?
7. Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat wens je de parochie toe?
8. Aan wie geef jij de Martinuspen door?

1. Mijn naam is Wilma van der Waart en ik woon op het Burgmeester vd Braakplein in Beers. Dit keer mag ik de Martinuspen overnemen van Jan van de Broek. Jan, dank voor de aanmoediging.

2. Mijn beroepsleven was zeer gevarieerd. Met het diploma huishoudlerares/diëtiste had ik veel mogelijkheden. Opgegroeid in Amsterdam in een goed katholiek gezin in een stad waar katholiek zijn niet vanzelfsprekend was, leerde ik al vroeg bewust mijn geloof te leven maar met respect en openheid voor de mens met een ander geloof en een ander levensinzicht, maar ook goedwillend en bewust levend.

Acht jaar heb ik mogen leven als zuster Augustines in Priorij God's Werkhof te Werkhoven.

Door een grote verandering in de tijdgeest die ook ons klooster niet onberoerd liet maakte ik de overstap naar de religieuze leefgroep Het Hoge Steen in Langenboom waar wij probeerden de Kerk dichterbij de mensen te brengen en waar de zondagse Eucharistieviering het hart vormde van het groepsleven met zijn vele gasten.

Bij het ouder worden van - en door het overlijden van groepsleden moest er een oplossing komen en zo kwam ik in Beers terecht. Weer een nieuwe uitdaging om mijn passie -met mensen om gaan- gestalte te geven.

Beroepsmatig werkte ik als leidster gezinszorg en later 7 jaar in Kameroen en Bolivia. In Kameroen voelde ik mij als een vis in het water juist door de armoede en eenvoud waarin men leefde Dit bracht mij terug naar de kern van het leven. In Bolivia/La Paz werkte ik in een project voor ondervoede kinderen, waarbij het probleem meer de armoede was in de slumps dan de onkunde over goede voeding. Met de daar opgedane ervaring met andere culturen werd ik vrijwilligster in het vluchtelingenwerk en in de terminale zorg.

Werk voor de parochie uit zich in belangstelling, kerkbijdrage en via de Mantel maar in het dagelijks leven is het het omgaan met mensen. Zo ontmoet ik mensen die gelovig willen leven maar zich niet meer thuis voelen in de Kerk.

Als vrijwilligster bij Sociom Zin (het vroegere olc) mag ik naar mensen luisteren, naar vragen, ja naar indringende vragen die diep verborgen bij mensen leven. Noem maar: "een niet verwerkt verdriet", "ongewild kinderloos blijven", "een geheim levenslang meedragen" "wie is God voor mij", "veranderingen in de Kerk", "hoe

ouder worden"
Een oplossing bij dit soort vragen is niet te geven, maar door er over te praten wordt de last lichter of het helpt om zelf een oplossing te vinden. Men verzucht dan vaak: "Dit heb ik nooit kunnen vertellen".

En wat te denken van chronische, uitzichtloze situaties waarin de mens alleen te helpen is met liefvolle aandacht.

5. De vraag Welk boek raad je iedereen aan? zou ik willen vertalen met Door welk boek ben je geraakt?

Dan noem ik, hoewel het zeker geen leesboek is maar meer een meditatieboek: "Een eigen weg te gaan" van Herman Andriessen. Een boek dat helpt ouder worden zin te geven

Het Onze Vader rechtstreeks uit het Aramees vertaald met een zin als Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. Jezus, sprak immers Aramees terwijl het Hebreeuws alleen in de synagoge werd gebruikt.

Maar ook Ps 23 Mijn Herder is de Heer, waaruit bescherming en vertrouwen spreekt. Ondanks mijn vage Godsbeeld ervaar ik deze bijzondere KRACHT altijd nabij

6. Het lied van Lenny Kuhr Wie ben je? en het lied van Trijntje Oosterhuis Ken je mij, 2 liederen die helpen bij je echte zelf stil te staan en het beeld dat mensen van je hebben los te laten.

7. Een goede gezondheid met plezier in zijn werk. Dat hij naast zijn vele werkzaamheden meer tijd krijgt voor eigen rust en voor individuele pastorale begeleiding. Een verlangen dat bij veel parochianen leeft.

Wat wens je de Parochie toe?

Dat we steeds meer geloofsgemeenschap mogen worden met een open houding naar ieder medemens, welke religie of levensinstelling hij/zij ook heeft. Wij kunnen zoveel van anderen leren. Wijsheid en geduld voor bestuur, pastorale werkers en vrijwilligers in een tijd, waarin veel belangrijke beslissingen genomen moeten worden

8. Aan wie geef je de Martinuspen door?

Toos Strik



Wilma van der Waart

Sportieve wandel/bezinningstocht

Vele jaren gaan wij vanuit Dichterbij wandelend naar Kevelaar. Een tocht van bijna 30 kilometer met bijzondere ontmoetingen, gesprekken en muziek.

Deze dag is Vrijdag 7 September.

Thema van dit jaar: "Vreugde in verbondenheid".

Start: DAC aan de Dopheide Stiemensweg 17 Gennep.

Tijd 7.00u Ontvangst met een kopje koffie of thee.

Openingsviering 7.30u geleid door Tiny School en Juul Gerits.

Vertrektijd 8.00u Op weg naar Kevelaar

1e stop Siebengewald, met koffie en cake

2e stop Bûsch bioboerderij, waar we ons meegebrachte brood eten met 2 consumpties

3e stop Het Zwijnenbos, hier worden we ontvangen met muziek en een pakje drinken.

4e stop Hubertus kapel, dienst, geleid door Tiny School.

Hierna is het nog maar een klein stukje naar Kevelaar.

Hier is gelegenheid om kaarsen aan te steken bij de genadekapel, te winkelen of een terrasje te pikken.

19.00u Diner in restaurant Alt Derp Hauptstrasse 63 Kevelaar.

21.00u We vertrekken vanaf Peter Plumpeplatz met de bus terug naar Gennep.

Spreekt je dit aan dan ben je van harte welkom om met ons op tocht te gaan. Opgeven kan bij Ingeborg Scheepers. Kosten: € 35,00 all in, behalve de drankjes bij Hollandia voor 4 augustus over te maken op rekeningnummer NL72RBRB0939656361 ovv "Kevelaar".

Mocht je, na betaling, onverhoopt toch verhinderd zijn om deel te nemen, wanneer je vóór 15 augustus annuleert, restitueren wij een gedeelte van het overgemaakte bedrag. Helaas zullen wij wel € 15,00 in moeten houden voor reeds gemaakte kosten.

Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. Heb je nog vragen laat ons dat weten.

De Kevelaar commissie.

Ingeborg Scheepers: ingeborgscheepers@gmail.com of 06 203 01 205

Berna Pubben: b.pubben1@kpnplanet.nl

Carla kersten: carla.kersten@tele2.nl

1000 Stemmen zingen weer

1000 Stemmen zingen...! Een vervolg op de succesvolle muzikale evenementen in 2014 en 2016 van 1000 stemmen zingen Oosterhuis in Eindhoven.

Met groot koor, orkest en een volle zaal vieren we de 85-ste verjaardag van Huub Oosterhuis. Centraal thema is onze zorg om de aarde. Uitgevoerd wordt "Het Lied van de Aarde" onder leiding van Geert Hendrix, directeur van de Muziekacademie van Lier en docent aan het conservatorium in Antwerpen. Voorafgaand aan de uitvoering zal Huub Oosterhuis een inleiding op dit werk geven. Na de pauze dirigeert Tom Löwenthal 16 liederen van Oosterhuis, op muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom Löwenthal en Arjan van Baest. Zangers van meer dan 50 koren uit Nederland en Vlaanderen doen hieraan mee en ondersteunen de massale samenzang.

Locatie: Muziekgebouw Eindhoven

Evenement: 1000 Stemmen zingen Oosterhuis

Datum: zondag 21 oktober 2018 / 14:30 - 17:00 uur

Inloop vanaf 13:30 voor de Ontmoetingsmarkt

Entree: € 27,50 excl. reserveringskosten, incl. Pauze-drankje

Stem Barbarugoen, help Ghanezen

KRO en NCRV organiseren stemactie goede doelen

Ghana is een Afrikaans land met grote problemen. Armoede, hongersnood en droogte zijn de dagelijkse praktijk voor veel inwoners. Vanuit Nederland worden veel acties opgezet om deze mensen te helpen. Dat is fijn, maar blijft vaak beperkt tot incidentele hulp. Structurele oplossingen zijn nodig, anders blijven inwoners afhankelijk van donateurs. Stichting Barbarugo biedt wél een structurele oplossing door aanleg van bamboe-plantages dat veel werk oplevert voor Ghanezen.

Bamboe

Bamboe is bestand tegen droogte en hitte, is sterk en gemakkelijk te kweken, aardt in elke grondsoort en groeit snel. Het gevolg hiervan is dat het klimaat en de leefomgeving sterk verbeteren, doordat het dichte gewas verdamping en modderlawines tegengaat. De toepassingsmogelijkheden als grondstof zijn veelzijdig.

Wat doet Barbarugo?

Barbarugo zorgt voor werk voor inwoners. Barbarugo begeleidt bij het planten, opkweken en oogsten van bamboe. Hiermee genereert de Ghanees een inkomen.



Met dit geld kunnen ze voedsel kopen, hun kinderen naar school sturen. De armoede wordt minder en het ecosysteem herstelt zich.

Breng uw stem uit!

De KRO en de NCRV organiseren beide een actie waarbij mensen hun stem kunnen uitbrengen op goede doelen. Barbarugo is een van deze doelen. De KRO en de NCRV geven de drie hoogst genoteerde goede doelen - met de meeste stemmen - een groot geldbedrag. Stem voor Barbarugo, zodat we onze medemens in Ghana verder kunnen helpen. Stemt u, en uw familie, mee? Stemmen

kunt u tot 27 september. Kijk op www.ncrv.nl/geven/stichting-barbarugo en op www.kro.nl/geven/stichting-barbarugo voor meer informatie en om uw stem uit te brengen.

Een financiële bijdrage is ook welkom

Stemmen op Barbarugo helpt, maar u kunt ook een financiële bijdrage leveren. Kijk hiervoor op www.tiny.cc/bamboe.

Ruud Goedknegt,
Stichting Barbarugo

Jongerennieuws

Vormsel

Op Pinksterzaterdag 19 mei hebben vijftien tieners van onze parochie het sacrament van het Vormsel ontvangen uit handen van mgr. De Korte. Het was voor de vormelingen, maar natuurlijk ook voor de ouders en familie, een spannende avond. Om kwart over zes was iedereen aanwezig in de pastorie, om vooraf een groepsfoto te maken. De bisschop was mooi op tijd en sprak kort met de vormelingen. Het was een mooie viering, waar de vormelingen actief aan hebben bijgedragen en waarin ze door mgr. De Korte gevormd werden. En inmiddels een traditie: de vormfie met pastoor Theo en de bisschop!

Het was een mooie afsluiting van ongeveer driekwart jaar aan voorbereidingen. We hebben meerdere bijeenkomsten gehad waarin we samen het geloof leerden kennen door middel van spel en gesprek. Met Pasen hebben we een aantal activiteiten gehad, zoals gezamenlijk naar The Passion kijken en meehelpen bij de Paaswake. Hiernaast zijn we ook op kamp geweest in Nieuwkuijk met als doel samen met de vormelingen uit Drunen en Waalwijk te spelen, praten en leren. Op zaterdag 11 maart zijn we naar "The Power of Fire" geweest, een speciale dag voor alle vormelingen van het bisdom Den Bosch. Al met al een intensieve en mooie periode, die niet het eind is, maar een mooi begin voor de toekomst.

Want zoals de paus Franciscus benadrukt is het vormsel niet het sacrament van arrividerci, tot ziens, maar een mooi begin van een toekomst waarin een ieder zijn en haar talenten mag ontdekken en samen met Jezus én samen met anderen op weg mag gaan om je eigen plek te vinden in de wereld!

Dominic, Guus, Pim, Freek, Fleur, Sieme, Cheyenne, Vivienne, Loes, Kyra, Sarah, Veronique, Larissa, Sean en Chelsea nogmaals van hart gefeliciteerd met jullie vormsel! We hopen natuurlijk dat jullie je thuis gaan voelen bij onze Rock Solidgroep en bij onze parochie. Laat je zien en laat je horen! Veel succes voor de toekomst en wij hopen nog lang samen met jullie op weg te gaan!

De vormselwerkgoep

Discover the your world

'Ontdek de wereld', dat was het thema van het Rock Solidkamp dat plaatsvond in het weekend van 9 en 10 juni. Samen met ongeveer elf Rock Solidleden (de één kwam wat later, de ander ging wat vroeger...) verkenden wij de wereld in eigen land!

Met de fiets gingen we op ontdekkingsstocht in het Nijmeegse Heilige Land en leerden met een escape-tocht iets meer over Jezus! Hierna maakten we kennis met het Heilige Land van anderen: we bezochten Openluchtmuseum Orientalis, waar we naast het verhaal van Jezus ook verhalen van andere culturen en religies leerden kennen!

Na deze ontdekkingsstocht was het tijd om weer naar onze thuisbasis Cuijk te gaan! Daar stond een heerlijke oerhollandse maaltijd te wachten. Daarna was er nog tijd om samen te bowlen!

We sloten de eerste kampdag af met een gezellig vuurtje en een moment in de kerk! Die nacht feliciteerden we eerst Danny nog met zijn 25ste verjaardag! Na deze leuke felicitatie gingen we slapen. Wordt vervolgd!



